



Column Tinkebell.

Kunstenares **TINKEBELL.** doet verslag van haar observaties. Over wat er mis gaat, ons gedrag en onze normen.

Met haar project *Do it Yourself* wil ze laten zien hoe je de wereld kunt redden.

Weggekwijnd

Heftig om te zien. Hoe een gezin waarvan ik vermoed dat het ooit een happy family was, nu van ellende uit elkaar valt en verpietert. Ik stuur kaartjes. Laat eten bezorgen. Heb een 'hulpgroep' opgericht van mensen die langsgaan. Stuur nog meer kaartjes. Breng bloemen.

Maar het is niet genoeg. De moeder komt haar slaapkamer niet meer uit. De oudste zoon werkt zo hard dat hij niet meer hoeft te denken. De jongste zoon is gestopt met eten. En de dochter kon onlangs nog net op tijd worden weerhouden van het plegen van zelfmoord.

Negentien jaar geleden vluchtte de familie vanuit Afghanistan naar Nederland. Ze kregen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Maar toen ze in 2006 de Nederlandse nationaliteit aanvroegen, kregen ze dat allemaal, behalve de vader. Zijn verblijfsstatus werd ingetrokken. Hij werd illegaal. Dat betekende dat de zorg en huurtoeslag die het gezin al die jaren had ontvangen, moesten worden terugbetaald.

“Moeder komt haar kamer niet meer uit

Vader verloor zijn baan. Raakte onverzekerd. De kinderen moesten gaan werken om het gezin te onderhouden. Na twee jaar bleek dat vader bij de inname van zijn verblijfsstatus direct het huis had moeten verlaten. Want een 'illegaal' in huis hebben, dat mag niet. Ook niet gedurende een asielpcedure.

Moeder verloor haar uitkering. Processen werden gevoerd. Schulden opgebouwd. Op 5 januari 2015 werd vader gedeporteerd naar Afghanistan op verdenking van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. Hij is onschuldig, zegt hij.

Ik startte een onderzoek en geloof dat het waar is wat hij zegt. Maar dat verandert niet direct iets aan zijn situatie. En dat van zijn uitgeputte gezin. Ik blijf herhalen dat ik dit probleem voor ze ga fixen. En dat meen ik. Maar dat kost tijd. De vraag is of zij het volhouden.